

KSA SINT-NIKLAAS

Beste (ex)KSA'er, ouder, sympathisant, ...

Een tijdje geleden staken KSA Reinaart en KSA Trapsoet de koppen bij elkaar. Dit met het oog op een fusie tussen de twee jeugdbewegingen. Vol enthousiasme zijn wij met z'n allen dit project gestart, met als doel één sterke KSA groep in Sint-Niklaas te creëren die mooie toekomstperspectieven biedt. Na ettelijke uren overleggen en brainstormen, hebben wij een definitieve beslissing genomen en kondigen wij jullie met veel trots KSA Sint-Niklaas aan.

We starten het nieuwe werkjaar dus met een gloednieuwe jeugdbeweging en als hoofdleiding willen wij jullie dan ook graag wat meer informatie geven over de geboorte van KSA Sint-Niklaas.

Voorbereidingen

Bij het begin van de brainstormsessies vond ieder van ons het een goed idee om te fusioneren. Er moesten natuurlijk wel nog heel wat zaken besproken worden opdat de fusie vlot zou verlopen.

Zowel de leidingploeg van Reinaart, als die van Trapsoet heeft een lijst opgesteld met belangrijke discussiepunten en zaken die besproken moesten worden. Verder hebben wij aan de ouders gevraagd of zij een fusie zagen zitten en wat de eventuele zorgen waren. Deze input was voor ons ook zeker belangrijk tijdens het proces. Het was immers ons doel om zo veel mogelijk leden te behouden. Tijdens de vergaderingen zijn alle bekommernissen en discussiepunten overlopen en zijn alle beslissingen unaniem genomen.

Een nieuwe wind

Eerst en vooral willen we zeer duidelijk maken dat KSA Sint-Niklaas kan aanzien worden als een nieuwe jeugdbeweging die in de toekomst zijn eigen identiteit gaat vormen. Er zullen wel een aantal zaken zijn die je kan herkennen uit vorige jaren. We starten dus volledig opnieuw, zonder de eigenheid van KSA Trapsoet en KSA Reinaart volledig te verliezen. Om er zeker van te zijn dat KSA Sint-Niklaas niet overheerst wordt door één oude KSA-groep, hebben we een aantal weloverwogen beslissingen genomen.

Leiderskader

We hebben een sterke en grote groep leiding. Vijftien (!! leiders en leidsters staan te popelen om mee te draaien in de nieuwe KSA en willen van het eerste jaar KSA Sint-Niklaas meteen een topjaar maken. In het leiderskader zal je ook merken dat er in elke ban een mix is tussen oud-Reinaart en oud-Trapsoet. Deze trend trekt zich verder door in de samenstelling van de hoofdleiding.

Locatie(s)

Dankzij de fusie kan KSA Sint-Niklaas terecht op twee mooie locaties: Kriekepitte en het Sint-Paulus heem. We hebben er voor gekozen om Kriekepitte als hoofdlocatie te gebruiken omdat het in onze ogen belangrijk is om een thuisbasis te hebben als jeugdbeweging. Deze beslissing hebben we genomen omdat we op KP volledig afgezonderd zitten van andere jeugdbewegingen. We kunnen dan volledig ons eigen ding doen, zonder dat we veel rekening moeten houden met andere jeugdbewegingen. We gaan uiteraard het Sint-Paulus heem en Puitvoet niet verloochenen. Er zal een vaste zondag in de maand komen waarop iedereen vergadering heeft op Puitvoet, dit is telkens de laatste zondag van de maand. Perfect om even uit te razen in bossen of op de terreinen van Puytvoet. Maar ook om te laten zien dat wij dé KSA zijn van Sint-Niklaas.

Leeftijdsgroepen

Voor volgend jaar zullen de leeftijdsgroepen er wel wat anders uitzien. Hieronder kan je een overzicht vinden van de verschillende groepen, welke leeftijden tot de groep behoren en wanneer de vergaderingen en activiteiten zullen plaatsvinden. Omdat ons werkjaar samenvalt met het schooljaar, werken wij zelden met leeftijden, maar volgen wij de schooljaren. Nu het schooljaar nog niet van start is gegaan, zou je bijvoorbeeld de leeftijd van de pagadders moeten lezen als: "Zij die naar de derde kleuterklas gaan, of de leeftijd hebben om naar de derde kleuterklas te gaan." Eens dat het schooljaar gestart is, wordt dit uiteraard: "Zij die in de derde kleuterklas zitten of de leeftijd hebben om in de derde kleuterklas te zitten." We zijn er ons van bewust dat dit af en toe verwarrend kan zijn, maar hierdoor kunnen we flexibeler zijn voor zij die een schooljaar opnieuw moeten doen of net één overgeslagen hebben.

Naam leeftijdsgroep	Leeftijd (in schooljaar)	Uur gewone vergadering (op zondag)	Uur vergadering voor avondactiviteiten (vrijdag of zaterdag)
Pagadders	3 ^{de} kleuterklas	14:00 – 17:00	17:00 – 19:00
Voskes	1 ^{ste} tot en met 3 ^{de} leerjaar	14:00 – 17:00	17:00 – 19:00
Jongsjimmers	4 ^{de} tot en met 6 ^{de} leerjaar	14:00 – 17:00	17:00 – 19:00
Sjimmers	1 ^{ste} en 2 ^{de} middelbaar	14:00 – 17:30	19:00 – 21:00
Jonghernieuwers	3 ^{de} en 4 ^{de} middelbaar	14:00 – 17:30	19:00 – 21:00

Uniformen

Om één geheel te zijn als KSA Sint-Niklaas, hebben wij ook voor één uniform gekozen. Het is verplicht om een ORANJE das te hebben en een blauw hemd. Degene die nog geen oranje das hebben, krijgen die bij de start van het werkjaar. Verder is het geheel vrijblijvend om een trui of een T-shirt via de webshop van KSA Nationaal aan te kopen. Moest je een T-shirt of trui hebben waar KSA Trapsoet of KSA Reinaart op staat, mag je die natuurlijk blijven aandoen.

Communicatie

We zullen het vaakst communiceren via onze website en via 't Boekske dat vanaf maandag 24/09/2020 terug te vinden is op onze website. In 't Boekske zullen altijd de vergaderingen en activiteiten staan voor de komende twee maanden. Daarnaast zijn we met KSA Sint-Niklaas ook actief op sociale media. Er is een Facebookpagina en een Instagramaccount die je kan volgen als je op de hoogte wilt zijn van de nieuwste weetjes of een beeld wilt krijgen over hoe het er bij ons aan toe gaat.

Inschrijven

Een lid kan altijd eerst drie keer komen proberen alvorens hij/zij ingeschreven moet zijn. Let wel op want niet ingeschreven, is niet verzekerd (met uitzondering van de vriendjesdagen). De Inschrijvingen gebeuren via een apart tabblad op onze website. Inschrijven vanaf augustus 2020 kost 30 euro. Degene die zich pas in de loop van het jaar bij de KSA aansluiten, betalen 25 euro vanaf 01/02/2021. We vragen je ook om elk jaar opnieuw in te schrijven. Zo houden wij onze gegevens up-to-date en krijgen jullie zeker de juiste betaalinfo op het einde van de inschrijving, want deze kan wel eens veranderen.

Belangrijke data

Als laatste willen we jullie al een kort overzicht geven van de belangrijke data voor het komende werkjaar. Kijk wel zeker nog eens in 't Boekske want dit kan (eerder uitzonderlijk) wel veranderen. De kampdatum kan nog wat verschuiven, rekening houdend met de beschikbaarheid van het lokaal en/of terrein. Voor de sjimmers en jonghernieuwers kan de datum van weekend 2 ook nog afwijken omdat er een apart weekend zal plaatsvinden voor deze oudere groepen. We kunnen wel al met zekerheid zeggen dat dit ook in de paasvakantie zal vallen.

Vergadering / activiteit	Data
Startdag	06/09/2020
Eerste vriendjesdag	11/10/2020
Bloemetjesverkoop	17/10/2020
Weekend 1	30/10/2020 – 01/11/2020
Spaghettiaavond	13/02/2021
Weekend 2	02/04/2021 – 04/04/2021
Kampperiode	19/07/2021 – 02/08/2021

Ondersteuningsploeg

Aan de ouders van onze leden willen wij graag een oproep doen om deel te nemen aan een ondersteuningsploeg. Deze ploeg zal zich vooral focussen op het onderhouden van het terrein en lokaal. Maar de bedoeling van deze ploeg is ook dat wij (als leiding) soms kunnen terugvallen op een team van ouders indien nodig. Verschillende taken van deze ondersteuningsploeg kunnen bijvoorbeeld zijn: vervoer, hulp bij geldacties, sponsors zoeken, mond aan mond reclame voor de KSA, ...

Indien je je geroepen voelt om hier deel van uit te maken, mag je ons altijd contacteren. Wij zorgen er dan voor dat je toegevoegd wordt aan het juiste whatsappgesprek.

COVID-19

Helaas moeten wij ook nog steeds afwachten en bekijken hoe we alles best organiseren. Neem daarom regelmatig eens een kijkje op onze website voor meer info. Mochten er nog vragen zijn, kan je ons altijd bereiken via hoofdleiding@ksasintniklaas.be of je kan ons rechtstreeks contacteren. Achteraan in 't Boekske staat onze gsm nummer. (In afwachting van 't eerste Boekse, kan je de hoofdleiding al bereiken via mail of via +32 498 11 96 09 (Dries Van Mullem)).

We hopen dat we jullie voorlopig voldoende info hebben gegeven over hoe het er volgend jaar zal uitzien en dat we jullie konden warm maken voor een knallende start van komend werkjaar. Hopelijk tot in september!

Vele KSA groeten,

De hoofdleiding
Dries, Wouter en Maaïke